

WINTER OP DE WADDEN

‘Alleen op de wereld’-gevoel op het ruige Vlieland

Zin om flink uit te waaien? Zet dan de Nederlandse Waddeneilanden op je radar. Ruige pareltjes om de hoek die ook in de winter een plek in de spotlights verdienen.

TEKST: MARIE MONSIEUR

Toerismeredactrice Marie: ‘De Waddeneilanden stonden al heel lang op mijn reisverlanglijstje. Ze hebben iets mysterieus, ik kon me er niet echt iets bij voorstellen. Geen idee waarom ik er nog nooit was geweest, maar zo gaat dat wel vaker met een bestemming die praktisch in je achtertuin ligt, nietwaar? De lente of de zomer, dat leek me hét moment om erheen te trekken. Maar uiteindelijk reed ik naar Harlingen (de vertrekplaats van de overzetboot richting Vlieland) in december: eens goed uitwaaien in de natuur. Ik koos Vlieland omdat het een van de kleinste eilanden is en dus ook meteen het minst aangetast door het toerisme, werd er instant verliefd (die leegte!) en besliste snel terug te keren om z’n broertjes en zusjes te leren kennen. Of stiekem gewoon terug naar het bijzondere Vlieland te reizen. Ik bundelde alvast wat je niet mag missen als je ernaartoe trekt. Doen!’

WIST JE DAT?

De Waddenzee veroverde in 2009 een plekje op de Unesco Werelderfgoedlijst. En terecht! Nergens anders ter wereld bestaat er zo’n gigantische getijdenzee (de zee overspoelt hier twee keer per etmaal een groot stuk van het land). Wadden zijn de zandplaten die droog komen te staan als het laagwater is, en net die zorgen ervoor dat het ecosysteem zo uniek is. Bij vloed is het wad een kweekvijver voor vissen en garnalen, als het eb is, vertoeven vogels er het liefst.

WOEST & RUIG VLIELAND

Op Vlieland, samen met Schiermonnikoog het kleinste Waddeneiland, hangt een heerlijk ontspannen ‘hier moet niets’-sfeer. Alleen eilanders mogen er met hun auto op, wat ervoor zorgt dat Vlieland zo goed als autoluw aanvoelt. Stap je van de ferry, dan spring je op je huurfiets om alle hoekjes van het heerlijk ruige en woeste eiland te ontdekken. Vergis je niet: Vlieland is niet vlak, je smeert dus het best je benen in als je aan het trappen gaat. Struin op het eiland over eindeloos uitgestrekte stranden, golvende duinlandschappen én door naald- en loofbossen, bewonder de vele vogelsoorten en mis de schattige zeehondjes niet. Sla een praatje met de vrijgevochten, lieve eilandbewoners en geniet van de leegte, want die is magisch, echt - al helemaal bij zonsondergang of -opgang. Bij dat laatste heb je de vloedlijn vaak helemaal voor jezelf alleen. ▶

5X MUST-DO OP HET EILAND

1. Uitwaaien op z'n eindeloze stranden

Omdat alle huurhuisjes, hotels, restaurants en winkels in het dorpje Oost-Vlieland liggen (ook meteen het enige dorp op het eiland), is de rest van Vlieland heerlijk ongerept en geniet je er dus van een fantastisch 'weg van de wereld'-gevoel. Loop van **strandbar 't Badhuys** (die burgers!) zo ver mogelijk naar links of rechts en snuif met je neus in de wind de oh zo gezonde, zilte zeelucht op terwijl je langs de duinen flaneert. Vogelliefhebber? Dan fiets je tot bij **Kroon's Polders**, centraal op het eiland.

Badhuys.com



2



Ja Wadden!

3. Staren naar een duizelingwekkende sterrenhemel

Op de Waddeneilanden is het wanneer de zon achter de horizon verdwijnt nog écht pikdonker, Vlieland is dus de uitgelezen locatie om naar de verblijvende sterrenhemel te staren. De **Noordwester** organiseert originele avondwandelingen. Hun Nachtwachertocht - een belevingstocht die je weer echt leert zien, ruiken en voelen - wordt in stilte gelopen en is een heel bijzondere ervaring. Je moet hem zelf beleven om het te begrijpen. Maar ook hun 'het wad ontwaakt'-tocht wil je meemaken, al moet je daar wel een vroege vogel voor zijn. De gidsen slagen erin om zelfs op-en-top stadsmeisjes terug naar de basis te brengen en te laten genieten van de natuur. Aanrader!

Denoordwester.nl



3

Met de gele Vliehors Express cruise je over het strand naar de Sahara van het Noorden. Je spot er zeehondjes in het water!

2. Zoeven richting Sahara van het Noorden

Met de Vliehors Express cruise je dwars over het strand naar het meest westelijke puntje van Vlieland. De kanariegele truck voelt een tikje toeristisch aan, maar blijkt uiteindelijk wel een bijzondere manier te zijn om richting Sahara van het Noorden - ofte de enorme zandvlakte van de **Vliehors** - te trekken. Als je geluk hebt, spelen energieke zeehondjes er verstoppertje in het water. Hier is het puur natuur, geen huisje te bespeuren. Correctie: het **Juttersmuseum**, een fotogeniek reddershuisje, is de uitzondering. Ga er binnen gluren en vergaap je aan de collectie aangespoelde voorwerpen (het ene al wat spectaculairder dan het andere...). *The great big nothing?* Gevonden!

Vliehorsexpress.nl



2



4



4

4. Op verkenning in de übercharmante Dorpsstraat

De kans dat je een adresje mist op Vlieland is miniem, alles ligt gebundeld in de Dorpsstraat. Wie wil shoppen op Vlieland doet dat bij **Eb & Vloed Holiday Store**. Denk: duurzame en originele spullen voor jezelf, manlief en de kleintjes. Op zoek naar een souvenir voor het thuisfront? Dan ga je langs bij 't **Snoepwinkeltje van Toon**. Je scoort er authentiek Hollands snoep (stroopsoldaatjes en drop? Check!). Van dezelfde eigenaars heb je ernaast een drankwinkel waar ze **eilanddrankjes** verkopen: bier dat op Vlieland gebrouwen wordt en Vlielandse kruidenbitter. Ook de restaurants vind je (wat had je gedacht) in de Dorpsstraat. Rasechte foodie? Dan ga je uitgebreid tafelen bij het gastronomische **Zuiver**. Ze werken met zo lokaal mogelijke ingrediënten en dat is natuurlijk ongelooflijk interessant op een locatie als Vlieland. Bij eetcafé **De Lutine** kan je de hele dag door terecht voor comfortfood. Vlielandse koffie met huisgemaakte appeltaart, typische Hollandse kroketten, maar ook -aanrader- kibbeling of de vangst van de dag. Tijdens de wintermaanden sluit koffiebar **Leut** (niet te missen in het seizoen), van vieruurtjes smikkel je in de plaats bij **Bakkerij Westers**. Kom je in de kerstperiode, dan vergaap je je in de schilderachtige Dorpsstraat aan mooie kerstversiering (de enige lampjes die 's avonds aangaan op het eiland).

Eb-vloed.nl, Facebook.com/SnoepwinkeltjeVlieland, Zuiver-vlieland.nl, De-lutine.nl, Leutvlieland.nl, Bakkerijvlieland.nl

Vlie u graag!



Kies een duinhuisje om in te slapen: vlak bij het strand en heerlijk om na een wandeling in op te warmen.

5

5. Ontwaken tussen de duinen

Omdat het - eerlijk is eerlijk - tijdens de wintermaanden soms pijpenstelen regent (zoals bij ons dus) en ook soms heel erg waait (windkracht 9, check) klinkt opwarmen in een **wellness** je als muziek in de (bijna bevroren) oren. In Westcord Strandhotel Seeduyn heb je verschillende sauna's, een hamam, bubbelbad, fish spa, wisselbaden en een zwembad. Zin in nog meer luxe? Boek er dan een verkwikkende behandeling bij. Kies op Vlieland een **duinhuisje** om in te slapen, ook dat is - zeker in de winter - heerlijk om na je deugdooende wandeling in op te warmen. Wij sliepen in Vlier, een nieuw huisje op een heerlijke locatie; je zit op nog geen 150 meter van het strand recht tussen de duinen. Geen zin om 's avonds nog buiten te komen? Dan plof je in de zetel met een Netflixfilm en een dampend bord pasta op je schoot. Heerlijk hoe je de wind tegen je huisje hoort beuken. Slaap je liever in het bos? Dan moet je bij kampeerterrein **Stortemelk** zijn, met zijn duurzame houten boshuisjes.

Wellcomewellness.nl, Stortemelk.nl & Vlieland.net/nl/accommodatie/vh-vlierkaap



Tip

Filmfreak? Dan kan je op Vlieland ook een weekend helemaal in teken van films en/of documentaires op je planning zetten. In een intiem arthouse-cinematje (probeer hun ijs, dat is heerlijk!) kijk je een paar keer per dag naar een film en die portie cultuur wissel je dan af met genieten van de natuur. Reis je naar Vlieland in de zomer? Dan vertonen ze films in openlucht.

Podiumvlieland.nl

VLIELAND PRAKTISCH

- Rij tot in Elfstedenstad Harlingen om de overzetboot (rederij Doeksen) richting Vlieland te nemen. Laat je auto achter op parkeerterrein Tjerk Hiddes en neem van daaruit een shuttle tot aan de ferry. Zonder file rij je (vanuit Antwerpen) in drie uur naar Harlingen, maar in Nederland is het vaak aanschuiven op de weg. Zorg dus voor wat extra speling. Een halfuurtje voor vertrek aan de opstapplaats zijn is geen overbodige luxe.

Rederij-doeksen.nl

- Fietsen huur je onder meer via Zeelen fietsverhuur. Zij brengen je bagage van de boot tot aan je huurhuisje. Handig, toch?

Fietsverhuurvlieland.nl

- Meer info? Surf naar de website van VVV Vlieland. Via die website boek je trouwens ook je vakantiehuisje. Bij aankomst haal je in hun kantoor (tegenover de veerdam waar je aankomt) je sleutel op en krijg je een welkomstpakket mee met een plattegrond van het eiland en fiets- en wandelroutes. Vlieland.net en Wadtodo.nl.